

Beste Eric en Anneke,
Lieve gemeente,

Bij het bekijken van de geschiedenis van de zoekende kamerling of Eunuch moest ik nogal eens denken aan een lied van de Ierse band U2: "I still haven't found what I'm looking for". Het is een lied van verlangen naar God. "Only to be with You". Maar de zanger wordt gevangen gehouden door ketens van verkeerde verlangens, door muren, door machten.

I have held the hand of a devil,
It was warm in the night,
It was cold as a stone.
But I still haven't found what I'm looking for.

Een mens is een zoeker en hij vindt zo slecht.
Al belijdt hij: You broke the bonds (U verbrak)
 You loosed the chains (U maakte stuk)
 Carried the cross
 Of my shame
 You know I believe it.

En toch blijft hij zoeken.

De kamerling of Eunuch is zo'n zoeker. Het was een VIP: minister van Financiën. Maar hij heeft 'het' nog niet gevonden. Zovelen in onze tijd. Er waren goden genoeg in Afrika; in Egypte had je er ook een heel scala. Wie nu de weg van Zuid – Egypte: Aswan / Luxor naar het noorden: Cairo / Heliopolis reist, die komt een keur van tempels tegen voor allerhande goden. Heeft deze Ethiopiër ze bekeken? Heeft hij info ingewonnen? Of is hij voorbijgereden omdat hij een concreet reisdoel had?

Het zal eerder het laatste zijn: vers 27 zegt: "Hij was naar Jeruzalem gegaan óm te aanbidden, dat was zijn doel". En wie Jeruzalem zegt, zegt *tempel, offerdienst, liederen, priesterkoren, gebed, bijbellezen*. Je kunt zeggen: *kerkdienst*.

Als het goed is, is dat een ontmoeting met God. Is dat al gebeurd?
Heeft u God al ontmoet? Heb jij, ben jij gevonden?

De bijbel zegt: 'zoekt en je zult vinden'. Als je echt zoekt en echt antwoorden wilt hebben, dan komt God ons tegemoet. God spreekt *veel vaker* dan wij horen. God zendt veel meer signalen uit dan wij ontvangen. Wij zijn vaak met andere dingen bezig, zitten op een andere golflengte.

En deze Ethiopiër? Zijn missie was God, de God van Israël aanbidden. Hij had er tijd en geld voor opgeofferd. En toch leek dat aanbidden meer op een toeristische ervaring, dan op een ontmoeting met God.

En wij? Aanbidden wij hier? Wellicht zitten u, jij en ik hier vaker uit gewoonte of uit schuldgevoel, i.p.v. uit een diep verlangen tot aanbidding. Hoor ik Gods stem: God die zegt: "Ik noem je: mijn geliefd kind".

U bent “Mijn zoon”, jij bent “Mijn dochter”.
Luister! De zondagse preek is spitsuur van de Heilige Geest.

Wat is het heerlijk als ik dan antwoord terug mag geven: Abba, Papa, Vader, mijn verlosser leeft! Heilige Geest, zegen neer.

Deze Ethiopiër lijkt dit allemaal niet mee te maken. Wel een dienst / diensten meegemaakt. Hij heeft z’n bijbeltje nog bij de hand. Maar wat hij leest, snapt hij niet. ‘Jesaja’ leest hij, niet het makkelijkste boek.

Wat hij nodig heeft is uitleg en dat bij die uitleg zijn hart wordt aangeraakt. Nu, daarin heeft God voorzien. God stuurt Filippus op weg. Een engel van God geeft de hoofdrichting aan: de weg van Jeruzalem naar Gaza. En Filippus heeft de stem van de Heilige Geest in zijn hart leren verstaan, zodat hij naast de kamerling in de wagen komt te zitten.

En Filippus gaat vertellen:

- Dat schaap dat geofferd werd is Jezus. En dat was nodig voor ons: zonder God, zonder Jezus ben je verloren voor God, voor jezelf, voor anderen. Zonder Jezus leef je tevergeefs. Door Jezus vind je God, vind je jezelf, de ander; ga je leven, echt leven!

Wellicht bent u zo iemand: ‘I still haven’t found what I’m looking for’.
In de kerk, buiten de kerk. Ik zeg niet: “stop met zoeken, ga geloven”!? Dat is simplistisch. Ik zeg wel: zoek het bij Jezus! Kom tot rust bij Hem; laat je hart vullen; wijd je leven toe aan Jezus Christus of vernieuw je toewijding. Markeer dat! Bon.

Nu, Eric, jij hebt gevonden. Je bent op zoek gegaan en je hebt gevonden. Niet ermee gestopt. Zo zit je niet in elkaar. Je hebt gevonden, Hem, Jezus gevonden, Jezus die zichzelf opofferde.
Hij mijn zonde, falen, verdriet, pijn en onbehagen. Ik Zijn liefde, rust, kracht en vreugde.

Net als de Ethiopiër zeg je “Ja!” “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is”!

* Getuigenis: Lied: ‘Ik weet’ enz.

- Doop: Het is een zendingssituatie, niet als kind gedoopt, nu als volwassene. Dat kan door onderdompeling of besprenkeling. Het is een mooie, symbolische handeling van:
 - het afsterven van het oude leven en het
 - opstaan in het nieuwe leven.

De nadruk ligt niet op het symbool: 1 x, maar *de werkelijkheid*.
Leven met Christus, onze weg gaan met God, met vreugde.

Slot: Hij ging zijn weg met blijdschap.
Hij is gelukkig, hij heeft het gevonden. Wat wil je met zo’n groot en goed God! Amen.

