

Geliefde gemeente,

Het slotgedeelte van Romeinen 8 is een geweldig stuk. Zeker in onze tijd. Een tijd van crisis van zekerheden. We weten het allemaal niet zo zeker meer.

- 1) We weten wel veel, maar alle kennis kan voor verkeerde doeleinden gebruikt worden.
- 2) We kunnen veel, maar juist dát is een grote bedreiging.
- 3) We twijfelen aan van alles en nog wat, maar koesteren juist die twijfel.
- 4) We zijn bang voor enorm veel zaken, maar we flirten met de veroorzakers ervan.
- 5) We weten dat geld en goed ons niet gelukkig maakt, en toch zijn we er vreselijk druk mee.

De mens – vandaag is als die dronken man die in een bus zat en elke keer als de bus stopte naar de uitgang waggelde en tegen de chauffeur zei: “Hier moet ik eruit”. Maar op het laatste nippertje zei hij steeds: “O nee, toch niet”. En dan ging hij weer zitten. Iedereen in de bus vond het grappig. “Hij is wel op weg”, zei iemand, “maar hij weet niet waarheen”. “Inderdaad”, zei een andere passagier, “maar voor hoeveel mensen in de bus geldt dat ook: wel op weg, maar waarheen”?

Wij denken na over ‘doelgericht leven’. Gods kinderen zijn op weg naar een eeuwige heerlijkheid. God geeft doel en richting aan hun leven en hun invulling van dat leven.

- 1) God aanbidden is een kracht om te leven. Het dikste Bijbelboek is een liedboek, de Psalmen. Pelgrims de onderweg zijn zingen veel.
- 2) God geeft ons aan elkaar in de gemeente om elkaar te stimuleren, te bemoedigen en te helpen. Als je reist moet je dat nooit alleen doen.
- 3) Het 3<sup>e</sup> doel is toewijding, op Jezus Christus lijken, van Jezus Christus afhankelijk zijn. Reizigers zie je nogal eens met kaarten. Ze zijn toegewijd aan de weg die ze gaan.

*Toewijding in het geloof.* Daar gaat het vanmorgen over. We zijn geschapen, zegt Romeinen 8: 29, bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld – het karakter – van Gods Zoon.

Het doel van het leven is niet dat we een comfortabel leven leiden, maar dat we geestelijk volwassen worden, op Jezus Christus gaan lijken.

**Thema: Geschapen om op Jezus Christus te lijken.**

Het gaat om: 1) Het herstel van het beeld / het karakter van God in ons.

- 2) Alle dingen werken mee te goede voor wie God liefheeft.

Een lange tijd, gemeente, heb ik Romeinen 8: 29 niet begrepen. Het beeld van Gods Zoon vertonen. “Beeld”(NBV: evenbeeld), wat is dat? Tot ik begreep dat dát het karakter is. Zoals de Here Jezus zei: “Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw zielen”.

“Leert van mij”. Dat is een opdracht. We hebben geen keus. Waarom niet?

God wil zo graag dat we nederige, zachtmoedige en liefdevolle mensen zijn. Daartoe zijn we bestemd!

Dat brengt ons naar het begin van de geschiedenis van de Bijbel. Toen God op de 6<sup>e</sup> dag de mens schiep zei God: “Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis”. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, **de LXX**, is dit hetzelfde woord als in Romeinen 8: 29: “**Eikwv**”, waar later het woord ‘**ikoon**’, “afbeelding van Christus en de heiligen in de Griekse kerk”, van afgeleid is.

De mens is naar Gods beeld geschapen. Wat wil dat zeggen? Klassiek is de omschrijving met : ‘ kennis, gerechtigheid en vrede’.

- a) We zijn net als God geestelijke wezens. Onze geest is onsterfelijk en zal langer bestaan dan ons aardse lichaam.
- b) We zijn intellectuele wezens. We kunnen denken, problemen oplossen.
- c) We zijn rationele wezens. We kunnen echte liefde geven en ontvangen.
- d) We kunnen goed van kwaad onderscheiden, waarvan we rekenschap aan God hebben af te leggen.

Nu, de Bijbel zegt dat alle mensen een deel van Gods beeld bezitten. Daarom is moord en abortus verkeerd. Door de zondeval is dit beeld van God in ons beschadigd, al is het niet geheel verloren gegaan. In Genesis 9 – na de zondeval en de zondvloed – wordt in vers 6 nog eens herhaald dat de mens naar Gods beeld gemaakt is en dat daarom moord en doodslag verboden is.

Toch is heel het O.T. vol van situaties van geweld en doodslag. En wat is in onze tijd moord, genocide en vernietiging van het leven aan de orde van de dag.

*Nu, dit wil God niet!*

We zijn het beeld van God zoekgeraakt. Daarom zond God zijn Zoon Jezus naar de aarde om het volledige beeld te herstellen, dat wij zijn kwijtgeraakt.

En hoe ziet dat volledige beeld van God er uit? Precies zoals Jezus Christus. In de Bijbel staat dat Jezus het beeld van God is (2 Korinthe 4: 4), de afdruk (letterlijk: het karakter) van Gods wezen (Hebreeën 1).

De Here Jezus zei: “Wie mij gezien heeft – en dan doelt Hij op zijn optreden, zijn houding, zijn karakter – die heeft de Vader gezien.

En – zegt dan Romeinen 8: 29 - nu is het de bedoeling van God dat wie gelooft, wie God liefheeft, gaat lijken op Jezus Christus.

Om het wat eenvoudig voor te stellen: bijv. het kopiëren van Eenluik.

De koster liet me eens zien hoe hij het Journaal maakt: Van het origineel maakt hij eerst een zgn. moedervel. Dat moedervel doet hij vervolgens in de stencilmachine en maakt daar de afdrukken van het Journaal van. Je kunt de Here Jezus vergelijken met het moedervel. Hij bezit dat volledige beeld van God en Hij drukt door de Heilige Geest dat beeld in de gelovigen af, zoals de koster dat doet op papier.

En hoe is dan dat moedervel? Dat is belangrijk, want wat er op staat komt op al die papieren. Wat staat erop? Hoe worden we door het geloof, door de Heilige Geest veranderd naar het beeld, het karakter van Christus?

God wil dat u het soort karakter ontwikkelt dat wordt beschreven in \*de Bergrede van de Here Jezus, \* in het stuk over de vrucht van de Geest, \* in het hoofdstuk over de liefde, \* in allerlei opsommingen van wat een christelijk leven inhoudt!

Eigenlijk moeten we dit soort stukken kunnen dromen, uit ons hoofd kunnen opzeggen. Want God werkt wel via de tussenstations 'verstand', 'geheugen' en 'gevoel'. Via middelen!

- Sommige geloven doen net alsof God een soort sinterklaas is die dit karakter door de schoorsteen van ons leven laat zakken en klaar is Kees.
- Anderen lopen zichzelf voortdurend voor de voeten door te zeggen: ' ik ben nu eenmaal zondig en slecht. Bij mij komt er niets van terecht. Ik kan niets doen'.

Nu is het inderdaad zo dat onze verlossing voor 100 % het werk van de Here Jezus is. Wij kunnen onszelf niet verlossen, dat doet de Here Jezus. *Niets van onszelf, alles van Hem.* Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde.

- Maar als we gered zijn, geloven in de Here Jezus dan begint het veranderingsproces, worden we opgeroepen aan ons heil te werken met diep ontzag voor God, Filippenzen 2.

Voorbeelden:

- a) Als we werken aan onze lichamelijke conditie, willen we ons lichaam ontwikkelen, niet een lichaam krijgen, dat hebben we al.
- b) Wanneer we bezig zijn met een puzzel, dan hebben we alle stukjes al, maar het is onze taak om ze op de juiste manier aan elkaar te leggen. De verandering, gaan lijken op Jezus Christus, is als werken aan onze conditie. De Bijbelse gegevens op de plaats in ons leven krijgen, als dat puzzelen.

En daarvoor hebben we Gods kracht nodig. Maar God schakelt onszelf daarbij in. De duivel zegt dan: 'dat lukt nooit, de zonde is te sterk, wat het oplevert te klein'. God belooft ons leven en vrede, genezing van verdriet en pijn, verandering van ons karakter en van omstandigheden, overwinning van tegenslagen en verleiding, stabiliteit en hoop voor heden en toekomst. Zijn we hiermee bezig, echt bezig?

- Dit sprak mij aan: Mattheus 11: 28: leert van mij. Doen: nee, rusten, luisteren, een verlangen krijgen. In welk opzicht zou je over een jaar meer op de Here Jezus willen lijken? Schrijf dat eens op, bid daarvoor. Volgende week willen we elkaar motiveren.

En waar begint dat? Romeinen 12: 2 begint met verandering, vernieuwing van ons denken. In het Grieks: metamorfose: woord voor insect dat van een lelijk, alles stukvretende rups verandert tot een prachtige vlinder. Werk van de Geest: je denken verandert, dat veranderde verstand gebruiken om Gods wil te onderkennen, stukken uit de Bijbel uit ons hoofd te leren, wáár te worden, op Christus te gaan lijken.

Twee dingen voor ons:

- 1) Efeze 4: 15: hoe komen we tot de volle kennis van Gods Zoon, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus. Dan groeien wij,

ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

Groei in geloof = groei naar Christus, zo maak je al deze karaktertrekken je eigen.

Groei in relatie met Jezus Christus. 'Laat me in U blijven, groeien, bloeien'!

De band met Christus = de kracht om te veranderen.

Ouderen die 30 / 40 jaar getrouwd zijn reageren vaak hetzelfde, hebben dezelfde uitdrukking en intonatie, gevormd door de intensieve omgang met elkaar.

- 2) Herstel van Gods beeld in ons gaat hand in hand met *waarheid, waar zijn*. Dat is nog niet hetzelfde als ware dingen zeggen. In Handelingen 16 achtervolgt een waarzeggend meisje Paulus en roept: "Deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg tot behoud vertellen". Dat is waar, maar Paulus wordt hier niet blij van, omdat ze bezeten is, de duivel haar gebruikt om Paulus af te leiden en in te kapselen. Haar leven is een leugen, al zegt ze ware dingen. Dat kan ook met ons zo zijn. Dan is de waarheid in ons leven nodig. Dat we een nieuw leven van God ontvangen en in de waarheid kunnen gaan wandelen, waar kunnen zijn.

Voor het veranderd worden naar het beeld, het karakter van Jezus Christus, gebruikt God de Bijbel maar ook de omstandigheden: ' *Alle dingen werken mee ten goede voor wie Jezus Christus liefhebben*'. God gebruikt de gemeente, ook de omstandigheden om ons te vormen. Je kunt zeggen: anders zou God onthand zijn, afhankelijk van het feit of we de Bijbel lezen en bestuderen.

Als Jona niet naar Gods woord luistert, dan gebruikt God de omstandigheden, een storm om hem tot andere gedachten te brengen. Die omstandigheden zijn geen toeval, speling van het lot, maar instrumenten in handen van een liefdevol God. Dat is belangrijk! En deze instrumenten staan God 24 uur per dag ter beschikking en gebruikt God om ons dichter naar Hem toe te trekken. Problemen zijn er niet maar zo in het leven van Gods kinderen. Die spelen een rol in het groeiproces dat God ons wil laten doormaken. God beproeft ons en ons geloof om ons dichter bij Hem te brengen.

### **Voorbeeld:**

In ziekenhuizen heb ik gemiddeld geestelijker gesprekken dan bij de mensen thuis.

Iemand van u zei: 'soms zou ik willen dat ik weer in het ziekenhuis lag, want toen was de Here zo dicht bij mij'.

Dat is ook zo als ons hart gebroken is, we ons in de steek gelaten voelen, wanneer we het niet meer weten, wanneer we pijn lijden. Dan vallen alle secundaire dingen weg.

De invalide Joni Eareckson zegt: ' wanneer het in het leven allemaal van een leien dakje gaat, is het mogelijk dat we het allemaal redden door van Jezus af te weten, door Hem te imiteren en Hem te citeren en over Hem te praten. Maar alleen wanneer we lijden, zullen we Jezus kennen'. Tot zover.

De Amerikaanse predikant Warren zegt: ' God had kunnen voorkomen dat Jozef in de gevangenis terecht kwam, dat Daniël in de leeuwenkuil werd gegooid, dat Jeremia in een vieze put werd gesmeten, dat Paulus 3 x schipbreuk leed, dat de vrienden van Daniël in een gloeiend hete oven werden gegooid, maar dat heeft Hij *niet* gedaan. God liet toe dat

deze problemen zich voordeden, en alle genoemde personen werden door deze moeilijke omstandigheden dichter naar God toe getrokken’.

Romeinen 8: 28 is een tekst die nogal een verkeerd begrepen wordt. Er staat niet: God doet alle dingen meewerken tot wat **ik** wil, of zodat ik een comfortabel leventje leid. Het gaat, het draait in mijn leven, in deze wereld niet om mij, maar om God. En als we dat echt ontdekken, en daar gebruikt God zeker de omstandigheden voor, die ‘alle dingen’, dan hebben we de grootste geloofsles te pakken, nodig om te komen tot ons levensdoel, onze levensbestemming.

‘God doet alle dingen meewerken’. Ons leven is geen aaneenschakeling van toevalligheden, geluk of pech. Wie gelooft, wie God liefheeft die weet: Er is sprake van een groot plan. De geschiedenis is Gods geschiedenis. God heeft de touwtjes in handen. *Wij maken fouten, maar God doet dat nooit. God is God.*

En daartoe gebruikt God alle dingen.

Gods plan tot herstel van Zijn beeld, zijn karakter in ons omvat *alles*. Wat er met ons gebeurt – inclusief onze fouten, onze zonden en onze pijn.

Want daarover gaat het in het voorafgaande gedeelte uit Romeinen 8 en de hoofdstukken ervoor. Romeinen 8: 28 vat dat voorafgaande samen.

- Waar wij geen kant mee op kunnen, onze zonden en schuld > daarvoor heeft God een oplossing in Jezus Christus. Uit het allerergste kwaad brengt God toch nog iets goeds voort. Dat deed Hij op Golgotha.

Met het lijden van de tegenwoordige tijd, waar wij niet mee kunnen omgaan, gaat God mee om als de weën die nieuw leven aankondigen.

Als wij zuchten omdat we het niet meer zien zitten, zucht de Geest met ons in de verwachting van het zoonschap.

Paulus grijpt hierop terug met Romeinen 8: 28 en zegt dat voor wie gelooft alles meewerkt ten goede.

Het zijn geen geïsoleerde gebeurtenissen, maar afhankelijke delen van een proces om ons op Christus te laten lijken, dat is het doel. Die geïsoleerde gebeurtenissen staan niet op zichzelf, die dienen een hoger doel.

Ik vond een mooi voorbeeld bij Warren: Om een cake te bakken heb je bloem, zout, rauwe eieren, suiker en olie nodig. Het is vies of zelfs ongezond om al die ingrediënten afzonderlijk te eten, bijv. de bloem. Maar je ze bij elkaar in de oven stopt, dan smaken ze heerlijk. Laat daarom de vuurgloed die ter beproeving dient, ons niet bevreemden, zegt Petrus. God heeft er een bedoeling mee, nl. dat we meer en meer op Jezus Christus gaan lijken, ons uiteindelijke doel. En de weg ernaar toe? God! God is niet verplicht ons van dat plan, dat traject met ons leven inzage te geven. Wel mogen we weten waar het naartoe gaat: dat is goed, het goede!

We zijn (vers 29) bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Gods Zoon.

Aan een zilversmid werd eens gevraagd: ‘Hoe weet u nu of het zilver zuiver is?’ Hij zei: ‘Wanneer ik mijn spiegelbeeld erin kan zien’. Wij zijn geschapen om op Jezus Christus te lijken. Het gaat om het herstel van het beeld / het karakter van God in ons. En daartoe werken alle dingen mee ten goede, tot eer van God, tot opbouw van de gemeente.

Amen.

