

Lieve gemeente,

We pakken vanmorgen de draad weer op van vorige week. Romeinen 8: 29 zei ons: we zijn bestemd – het *doel* van ons leven is – *gelijkvormigheid* aan het beeld / het karakter van Jezus. Dat is in veel opzichten. Ik heb u / jou / mij gevraagd: “In welk opzicht zou je over een jaar meer op Jezus Christus willen lijken?” Ik heb u beloofd daar vandaag op terug te komen.

- Een aantal zijn nieuw: (eerstgeborene onder vele broers).
- Eerst eerlijk vragen: wie heeft er afgelopen week geen gelegenheid voor gehad om hierover na te denken? Een nieuwe week voor ons! Maak het geloof eens *concreet*. Het evangelie kan allemaal langs je heen glijden, zoals regen van het verenpak van een eend.
- Andere groep: ik merk bij sommigen een stukje moeite om zó persoonlijk en concreet te worden. *Dat gebeurde vroeger niet, waarom nu wel?*
- 2 dingen: Calvijn – reformatie in Genève – liet op enig moment alle leden van de gemeente een eed afleggen om God met hun hele hart te dienen.
  - Dat durf ik niet: moeilijke kerkenraadsvergaderingen! We zijn soms zo tevreden met onze geestelijke armoede, onze besloten kleine ruimte.

- 1) Ik las over een man die vissen vangt voor bijzondere aquariums. Als je die vissen jong in een klein aquarium doet dan blijven ze klein. Een haai kan dan 20 cm worden en toch geheel volwassen. Als hij in de oceaan zwemt groeit hij tot de normale lengte van 3 meter. Leven we in de ruimte / de oceaan van de Geest, of leven we in ons kleine glazen huisje?
- 2) Nog een voorbeeld over groeistoornissen: bij ons thuis hadden we wat appelbomen. Eén stond er dicht bij een stoep, de anderen stonden in het vrije veld. De eerste kreeg minder water en voedsel. Het gevolg was: 1. de boom bleef kleiner en 2. de boom gaf veel minder appels.

Groei = verlangen naar groei. Verlang ik naar groei?

- Waarom zou ik tevreden zijn met mijn dorre en droge plekje?
- Waarom tevreden met vastgeroeste gewoonten, die geen kracht en blijdschap geven?
- Waarom de Bijbel lezen als wetboek, terwijl het Gods liefdesbrief is?
- Waarom bidden ervaren als sleur, terwijl het bedoeld is als een vertrouwelijk gesprek met onze Vader?

Waarom die vrijwillige armoede? Terwijl er zo'n rijkdom in Jezus Christus voorhanden is? Ik denk daarbij aan het verhaal van een Transvaalse boer uit Zuid – Afrika die zijn brood verdiende met hard werken op het land. Op een dag gingen zijn kinderen steentjes zoeken in de bedding van de rivier de Vaal, die langs zijn land stroomde. Ze vonden allerlei steentjes: rode, gele en ongekleurde. Ze lieten de prachtige steentjes aan hun ouders zien; ze flonkerden in alle kleuren. Op advies van een buurman brachten ze de steentjes naar een juwelier in de stad en deze zei: “het zijn edelstenen” en betaalde er een hoge prijs voor. Er zat een diamant tussen van 21,5 karaat die getoond werd op de wereldtentoonstelling in Parijs in 1867. Het bleek later dat deze familie op een veld

woonde met veel diamanten. Ze verkochten dit stuk land voor een grote som geld en hier werd de grootste diamantindustrie ter wereld gevestigd.

Denk je eens in: deze familie was jarenlang schatrijk en ze wisten het niet eens. Maar toen ze het wisten gingen ze handelen.

Nu, wij zijn in Christus schatrijk. In Jezus Christus hebben we alle schatten van wijsheid (levenswijsheid) en kennis van God, onszelf en de wereld om ons, zegt Kolossenzen 2: 3. Dat kan ons toch niet koud laten? De Here Jezus wil ons zoveel geven!

Efeziërs 4: 13: 4 zaken:

- 1) De volle kennis van Jezus Christus en zijn werk.
- 2) Eenheid tussen gelovigen doordat we dezelfde set van geloofsnormen en geloofswaarden hebben.
- 3) Geestelijke volwassenheid, geloofsrijpheid.
- 4) Een maat van de wasdom = niveau van vruchten dragen (jongere: opleiding, stage, ingezet in het bedrijf, productief niveau).  
Concreet: schatten van Jezus Christus, rijkdom van het Evangelie gaan doorgeven door woord en daad.

Niet omdat het moet, maar omdat we dat willen; het is ons leven, 'normaal', het is ons verlangen, door de Heilige Geest gegeven.

Paulus spreekt in zijn brieven nogal eens over volheid, volwassenheid, rijpheid. We mogen ons best afvragen: nemen we in ons leven niet genoeg met een beperkte mate van leven vanuit God. Zoiets van: 'geloof, maar met mate'. Eerlijk zijn.

Dit soort teksten uit de Bijbel kunnen ook ergernis oproepen, door een chronisch gevoel van tekortschieten. Iemand van jullie vroeg zich af: hoe ongeestelijk kun je zijn? Hoe lang mag je de Bijbel dicht laten? Het allemaal welletjes vinden?

En we weten dan dat we onszelf tekort doen, maar wanneer keert de wal het schip?

Een voorbeeld: ons geestelijk leven is als een mandje waar water in gegoten wordt. Het is even vol, maar het lekt er meteen weer uit. Hoe blijft het mandje vol? Wie weet het?

- Als het mandje in het water ondergedompeld blijft. Nu, dat is 'in Christus zijn'.

Een lied zegt: Laat Gods Geest je omhullen, je omzingen, je vervullen.

- 1) In Efeziërs 4: 15 gaat het dan om '**waarheid**'. Ik verbond dat met Johannes 16: 13 waar de Here Jezus spreekt over de 'Geest der Waarheid'.  
Waar – zijn, transparant zijn, zonder verborgen agenda, zonder manipulatie, eenduidig, ongekunsteld, toename, steeds meer. Begint met een verlangen.
- 2) In Efeziërs 4: 15 gaat het dan om **groei** naar Christus. Hoe worden we vol van God? Hoe worden we geestelijk volwassen? Door verbondenheid met Jezus Christus + groei in vertakkingen (Christus is de aarde, wij de boom met vertakte wortels).  
De ontdekking: - de Here Jezus heeft niet alleen met zondag te maken, maar ook met de maandag.  
- De Here Jezus is niet alleen degene die zonden vergeeft, maar ook het levensdoel.

- De Here Jezus vervult niet alleen Gods wet, maar geeft ook het voorbeeld. Je raakt meer en meer verbonden met Hem, verknocht zelfs. Valt me op bij mensen die 30 / 40 jaar getrouwd zijn: ze reageren veelal hetzelfde, hebben dezelfde uitdrukkingen en zelfs intonatie; gevormd door de intensieve omgang met elkaar.

3) Daarvoor is **liefde** nodig, veel liefde. Liefde geeft geloofsgroeikracht.

Vers 15: wij groeien, ons aan de waarheid houdende in liefde naar Christus. Liefde, wat kunnen we daarom verlegen zitten.

‘Lieve God, geef mij liefde,

U bent toch liefde,

U geeft toch liefde’.

En dan geeft God liefde!

God geeft zoveel. We worden zo veranderd naar het beeld, het karakter van Christus. En hoe zag dat eruit?

- bergrede
- vrucht van de Geest (Galaten 5: 22).
- nieuwe leven (Efeziërs 4: 17 – 32).

Ik ga dat lezen om u / jou te stimuleren te vragen: ‘Heer, verander mij, verander mij naar het beeld van Christus’. Vraag het!

- Geen gebed → geen kracht → geen verandering → geen bescherming tegen verleidingen. Vraag het!

*Voorbeeld:*

- Veel problemen in de kerk ontstaan door leven onder de maat. Prof. van ’t Spijker zei: kerkscheuringen zijn voor meer dan 50% het gevolg van karakters in de leiding van de kerk, die botsen. Jammer.
- Veel problemen in het huwelijk ontstaan door leven onder de maat. Gebrek aan zelfbeheersing, drift, kwetsende woorden. De gevolgen zijn desastreus.
- Veel problemen in ons persoonlijke leven ontstaan door leven onder de maat.
  - Egoïsme vervreemdt ons van anderen, maakt ons eenzaam.
  - Verslaving aan drank, drugs, eten, geld of seks ruïneert ons leven.

Terwijl het **zó** anders kan, we **zó** gelukkig kunnen zijn! Hoe dan?

Door God te vragen: neem mijn hart, verander mij. Laat mij gaan lijken op Jezus Christus.

*Romeinen 8*: we zijn bestemd om het evenbeeld te worden van Gods Zoon, Jezus. Identificeer je met Hem, laat zijn leven je inspireren!

Daarom wil ik u en jou zo graag uitdagen antwoord te geven op de vraag:

**‘In welk opzicht zou je over een jaar meer op Jezus Christus willen lijken?’**

- Hoe kan ik u / jou / mijzelf uitdagen?
- Je kunt het ook omdraaien: u / jij bent de predikant, overtuigd van de kracht van God en Zijn liefde. Je moet het overdragen op anderen. Hoe ga je dat doen?
- Aan de andere kant: als je het doet zul je wonderen zien gebeuren. Wat jezelf niet is gelukt, lukt God. Waar u vastliep, maakt God de boel weer lopend.

Maar waarom met een briefkaart? Kijk eens naar vers 13: ‘totdat wij **allen** de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de rijpheid en wasdom’.

ALLEN! Niemand uitgezonderd. Dit is mijn manier jullie allen te bereiken en aan te sporen.

**In welk opzicht zou jij / zou u over een jaar meer op Jezus Christus willen lijken?**

- Afspraak met God en jezelf. Schrijf dit op de kaart.
- Je doet deze in een doos die we in het kerkelijk archief zetten (in overleg).
- Geen dwang.
- Het hoeft nu niet meteen, volgende week staat de doos er nog, daarna niet meer.
- Als je klaar bent, doe je de kaart in de doos.
- Post hem naar God.

Straks zet ik de doos in de hal, waar u uw kaart in de doos kunt gooien.

Zullen we bidden?

**Doel:**

- Lijken op Jezus Christus, groeien naar Jezus Christus.
- In de volle kennis.
- Eenheid tussen ons die geloven.
- Geestelijke volwassenheid.
- Niveau van vrucht dragen.
- Hebben we zelf niet. U kunt het wel, als u het wilt.
- De stap nemen, een kleine stap.
- Afspraak tussen U en ons.

Zegen.

Amen.