

Lieve gemeente,

We gaan nog één keer door op het thema:
"Samen Groeien in afhankelijkheid aan GOD"

We hebben gezien in de bijbel:

- GOD wil ons veranderen, zodat we op Jezus Christus gaan lijken.
Vraag: *In welk opzicht* wil ik dat aan GOD voorleggen?
- Vorige week concreet maken: ons voornemen hebben we voor de Here neergelegd:
Dit is mijn verlangen!
- We kijken er nu op terug.

Ik kreeg een mail:

"Wat hadden we een geweldige dienst We hebben de Here er breeduit voor gedankt. De beloften in de bijbel liegen er niet om: Spr. 16 : 3: "Beveel de HERE uw werken, dan zullen uw *voornemens* gelukken."

Eén van die voornemens zit nu in de doos En zegt deze tekst: We mogen *véél, heel veel* – van GOD verwachten. *Dat wil ik bij u stimuleren.*

We verwachten veel van mensen, van Sinterklaas, van apparaten die tijd besparen, zodat we tijd overhouden.

- maar we houden nooit tijd over,
- we moeten zelf onze schoen of die van de kinderen vullen;
- mensen stellen teleur.

GOD niet.

GOD is zo rijk en geeft zoveel. Hij toonde dat het meest in het zenden van de Here Jezus: *GOD in de gestalte van een mens.*

En waarom gebeurde dit?

Hiermee liet GOD zien: zoveel houd Ik van u, van jou. Ik schiep u uit liefde. GOD zegt: Ik maakte jou om van te houden. En daar is een geweldige kink in de kabel gekomen, door de zonde, ons egoïsme, ons gesloten wereldbeeld van geld, lol, seks en macht.

Maar, zegt Rom. 5: "Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden." Opdat, zegt deze tekst, de genade zal heersen:

- de toon aangeven, overwinningen zal behalen

Dat zeggen we wel, bijvoorbeeld van een tennisser, die steeds wint: 'Boris Becker *heerst* op de Grand Slams'.

Zo is het Gods bedoeling dat de *genade in Jezus Christus heerst*:

- in de kerk
- in ons persoonlijk leven
- in ons huwelijk
- in ons gezin
- in deze stad Rotterdam

Geloof ik dat? Is dat zo in mijn leven? Nee? (Dat geeft niet?) (of: Nee? Geef niet op! [?]) Het geloof mag *groeien*, we mogen vertrouwen krijgen in God en in Gods gevende karakter.

Daarom is het zo goed te beginnen bij het begin: *ons eigen leven* en GOD leren vertrouwen in ons persoonlijk leven. Dat staat nu op de kaart. Er zijn trouwens nog kaarten beschikbaar voor wie nog niet het voornemen heeft ingevuld. Doe dat!

- ➔ of heb ik het niet nodig om veranderd te worden? Daarmee zeg ik eigenlijk: Ik ben perfect, volmaakt. "Ik heb de *genade* van GOD in mijn persoonlijk leven niet nodig. in ben goed genoeg van mijzelf."

Dat dachten de vijf dwaze meisjes ook. De wijze meisjes hadden de olie van de Heilige Geest, van de verwachting. De vijf dwaze meisjes hadden dat niet. Die dachten genoeg te hebben aan *zichzelf*, aan *leuke dingen*. Ze hadden wel een lamp, maar geen olie. En als het dan donker wordt en het leven tegenvalt, dan val je door de mand.

Veel verwachten van GOD

Ik hoop en verwacht als u uw persoonlijke kaart over een jaar terugziet, dat u verbaasd zult staan! Wat heeft GOD gewerkt. En wellicht al eerder. Schrijf me eens, als u merkt:

GOD doet wat Hij belooft.

Mijn voornemens gelukken, dank zij GOD

Nog een tweede punt wil ik verder uitwerken: Dat is wat we lezen in Ef. 4 : 15: We groeien, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Christus. Groeien door ons aan de waarheid te houden.

Waarheid - In een artikel uit Intermediair uit 2003, getiteld "Liegen neemt epidemische vormen aan", staat dat liegen normaal is geworden. Het blijkt uit onderzoek, dat mensen gemiddeld 1,5 keer per dag liegen. De meeste leugens worden verteld tegen vrienden of de partner. Daarbij liegen mannen vaker uit eigenbelang en vrouwen bedienen zich vaker van een sociale leugen, zoals valse complimenten. Wij leven midden in deze maatschappij en zullen geen uitzondering vormen op deze gegevens. Toch belemmeren leugens geestelijke groei. Grote leugens of kleine leugens – het maakt geen verschil!

GOD wil een veranderingsproces in ons teweegbrengen. De Here Jezus bad in het hoge priesterlijk gebed: "Heilig hen, doordrenk hen in uw waarheid; Uw woord is de waarheid."

De Bijbel is de waarheid en door in de Bijbel te lezen worden we ondergedompeld in de waarheid. Zo worden we waar, transparant, gaan we meer en meer op Jezus lijken. En wat ik het waarmakende middel? De Bijbel. Gods Woord is anders dan elk ander boek. Gods Woord lééft!

1. Door dat Woord zijn hemel en aarde gemaakt, sprekend voortgebracht. Dus ook wijzelf gemaakt.
2. Door dat woord worden we gered, zalig, kind van GOD
3. Door dat Woord worden we waar, echt, verliest de leugen terrein, gaat ons geweten weer functioneren.

De Bijbel is zo'n geweldig boek. Gods Woord brengt verandering, maakt de duivel bang, geneest pijn, vormt karakter, geeft blijdschap, overwint tegenslagen en verleiding, geeft kracht, zuivert ons denken, is geestelijk voedsel!

In sommige huizen zijn wel vijf of tien bijbels in allerlei vertalingen, maar een Bijbel op een boekenplank is waardeloos. Een voorbeeld: Als we willen groeien of als we willen dat onze lichamelijke conditie toeneemt, dan moeten we letten op onze wijze van voeding, een uitgebalanceerd dieet, variëteit en eten gespreid over de dag.

Zo zullen we dat ook nodig hebben bij geestelijke groei. Hoe gebeurt dat? Door ons aan de waarheid te houden. Anders krijgen we last van geestelijke anorexia. Ons voeden in Gods Woord. Dat bedoelde de Here Jezus met: "Als jullie in mijn Woord blijven, zijn jullie écht discipelen van mij en – dan komt het weer – jullie zullen de waarheid verstaan en de waarheid zal jullie vrijmaken."

Een paar dingen over waarheid in de Bijbel:

1. Waarheid is in de Bijbel een persoon, geen boek met wijsheid, stellingen.
- Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14 : 6)
2. Waarheid leren we van Hem, door het contact met Hem en door te leren van Hem,
3. Waarheid ligt in onze tijd achter de werkelijkheid, die moet je onthullen, in de bijbel ligt de waarheid in de werkelijkheid van GOD, die zich toont. Lief heeft, genadig is.
4. nogal eens wordt de term "in waarheid wandelen" gebruikt. Wandelen in het licht, wandelen naar Gods Woord. Dus tegenover egoïsme en losbandigheid, wat een mens van zichzelf en de ander vervreemdt, léven in echtheid en transparantie – nodig in de kerk, vergelijk Ananias en Saffira.
5. Deze waarheid maakt vrij, zegt Johannes. Ze bevrijdt uit de gevangenschap van zonde, verslaving, dwanggedachten en dagelijks falen.

Dus samengevat: Hoe worden wij waar? Hoe groeien wij naar Christus?

- Dompel je onder in Gods Woord, wees in de bijbel.
- Krijg grip op de bijbel – hoe?

(figuur van de hand met de vijf vingers)

1. Horen: Lees hardop, lees voor.

➔ probleem: na 72 uur zijn we 95% vergeten van wat we gehoord hebben

- handel naar het woord; raakt iets je: doe het, stel niet uit!
2. Lezen. Op. 1 : 3: "Zaig, wie hoort, wat in dit boek geschreven is..."
Hoe?
 1. Systematisch, vanaf Matt. 1, één hoofdstuk per dag.
 2. Lees diverse vertalingen.
 3. Onderstreep belangrijke verzen
 4. Ander leesplan:
→ Heel jaar door de bijbel = hoelang per dag? Één kwartier!
 3. Bestuderen. →Het verschil tussen de bijbel *lezen* en *bestuderen* is:
 - een pen gebruiken terwijl je leest;
 - concordantie
 - handboek
 - atlas bij de bijbel
 4. Memoriseren. Nadruk - 6 redenen: Gods wil – gebed – voorbeeld van Christus – 'kauwgom' – troost & kracht – overwinning
 1. *God wil het*
"Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreke." (Deut. 6 : 7)
"Neem toch uit zijn mond de onderwijzing aan, en leg zijn woorden weg in uw hart (Job 22 ; 22)
 2. *Het is van belang voor het gebedsleven*
"Indien gij in Mij en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden". (Joh. 15 : 7)
 3. *Het voorbeeld van Christus spoort ons daartoe aan*
Hoe wel Hij zelf "het Woord" en de openbaring van God is, had Hij toch het geschreven woord in zijn hart en gebruikte het wanneer de duivel Hem verzocht en in veel andere situaties. Christus zei dan: "Er staat geschreven" en wees daar bij op de desbetreffende Schriftplaats (Matt. 4 : 4-10)
 4. *Het maakt een voortdurend nadenken over Zijn Woord mogelijk*
"Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag." (Ps. 119 : 97)
"...maar aan des HEEREN wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht." (Ps. ! : 2)
 5. *Het geeft troost en kracht in moeilijkheden*
"Ware uw wet niet mijn verlustiging geweest, dan was ik vergaan in mijn ellende. Nimmer zal ik uw bevelen vergeten, want door deze hebt Gij mij levend gemaakt." (Ps. 119 : 92, 93)
 6. *Het schenkt ons overwinning op de zonde*
"Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige."(Ps. 119 : 9 + 11)
Dompel je onder, laat je leven doortrokken zijn van de waarheid!
 5. Overdenken: Gericht nadenken over een Bijbelvers om te ontdekken hoe ik de waarheid ervan kan toepassen in mijn leven.

'zuig erop' Luther:

1. zonde te belijden
2. iets om voor te bidden
3. iets om voor te danken
4. voorbeeld volgen

6. Toepassen: woord → daad

1. Wat betekende het toen?
2. wat is tijdloos principe ?
3. hoe breng ik dat principe vandaag in de praktijk?

Toepassen op 3 relaties:

- God
- Mijzelf
- Andere mensen

Kenmerken van de toepassing:

- persoonlijk → niet voor een ander
- praktisch → geen theoretische verhandeling

In Gods woord zijn = waarlijk discipel van Jezus zijn.

Groeien in afhankelijkheid – je vrij laten maken door GOD.

Mooi verhaal van een zending die werkt in Ethiopië. Hij leerde een vrouw kennen die oud en blind was:

“Niet louter woorden

Als iemand zich laat vullen met gedachten van God – is dat een geschenk voor de wereld. Toen ik een paar jaar geleden in Ethiopie was, leerde ik een vrouw kennen, Ze was 99 jaar oud en woonde twee uur verwijderd van de hoofdstad Addis Abeba. Deze vrouw had op middelbare leeftijd het besluit genomen Jezus te gaan volgen. Ze was blind en kon lezen noch schrijven. Ze woonde in een kleine hut waar zij twee bijbels op tafel had liggen - een in het Amharisch, de landstaal en een in het Engels. Steeds wanneer zij bezoek kreeg vroeg zij die haar iets voor te lezen. Na verloop van tijd raakte zij met haar favoriete hoofdstukken zo vertrouwd dat ze die uit het hoofd kon opzeggen. En als haar bezoek niet lezen kon, reciteerde zij bij wijze van gastgeschenk bijbelgedeelten.

Mensen kwamen van heinde en ver, alleen om haar te bezoeken. Waarom ondernamen zij een dure reis, alleen om een oudere blinde vrouw te bezoeken die schrijven noch liezen kon? Wel, omdat in haar tegenwoordigheid en door haar stem de woorden “de Heer is mijn Herder” niet meer louter woorden waren. De mensen kwamen bij haar omdat het onmogelijk was haar die woorden te horen zeggen zonder vervuld te worden met de hoop dat die woorden op zekere dag voor hen die ze hoorden even reëel zouden worden als ze voor die vrouw waren.”

Dat wij mensen van het boek mogen worden,

Ware mensen.

Vol van GOD.

Vol van Gods Woord.

Amen