

Zondag 13 juli 2008

Het Koninkrijk van God breekt door in het Oude Testament– dominee Erjan van der Linde

Schriftlezing: Jesaja 11: 1-10 (NBV)

Lieve gemeente, doopouders,

We denken met elkaar na over “het Koninkrijk van God”.

Sommigen vinden dat echt een nieuwtestamenteisch onderwerp. En zeker, met name Jezus Christus sprak over dit rijk van God en riep op in Matteüs 6:33 eerst dit rijk en zijn gerechtigheid te zoeken en alle andere dingen van het leven zullen je gegeven worden.

Het is zeker ook een oudtestamenteisch onderwerp, zo zullen we vandaag zien.

En... het is iets voor ons. Juist voor ons!

We omschrijven het Koninkrijk van God met geloof in het feit, dat God in de wereld aan het werk is, in onze gemeente aan het werk is, in ons gezin, in ons huwelijk, in mijn leven.

Vraag: Is God in mijn leven aan het werk? Geef daar voor jezelf eens antwoord op!

Ja/nee - soms wel/soms niet – vaak wel/vaak niet.

Ik kan zeggen dat velen in deze gemeente hier van harte ‘Ja’ op zeggen. God werkt in mijn leven, in mijn gezin. We zien onder ons mensen bevrijd worden van destructieve krachten, vol worden van God en van Gods Geest en verlangen naar Gods leiding in hun leven.

Het is heerlijk om dan te zingen met de Psalmen, vooral 95-99:

De HEER is Koning!

- * Laat de aarde juichen en ik erbij.
- * Laten we God toejuichen met ons lied.
- * Zing een nieuw lied.
- * Blaas op de ramshoorn en de trompetten.
- * Verheug je in de Heer!

Het is ook in dit geloof dat God werkt in onze gemeente, in onze gezinnen, dat we jonge kinderen dopen.

Het geloof: Ons kind gaat zien hoe God werkt in deze wereld, in onze gemeente, in ons gezin, in ons huwelijk en.... in zijn of haar eigen leven.

We kunnen blijven hangen in ons onvermogen, de gebrokenheid van het leven, onze fouten als ouders en als gemeente. Dan lijken we op een vliegtuig dat wil opstijgen, maar niet verder komt dan rondjes draaien op de landingsbaan.

Geloven in God wil zeggen: de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en dan gas geven, het roer omhoog en opstijgen in de kracht van God, op de wind van de Geest van God.

We willen ons hiertoe laten inspireren door de bijbel, Gods Woord, waar we zeker ook in het O.T. lezen over de kracht van God, die doorbreekt in deze wereld, in volken, in gemeenschappen, in levens van individuele mensen.

De eerste keer dat we in het O.T. lezen over Gods rijk, Gods koningschap, is in het boek Exodus. De Israëlieten zijn slaven in Egypte en worden geregeerd door de wrede tirannie van de farao in een land vol occulte krachten.

Toen kwam het Koninkrijk!

Mozes bracht het Woord van God, sprak namens en over de 'Ik ben die Ik ben', de God die present is en hoe!

Hij veroordeelde de goden van Egypte door middel van plagen, tekenen en wonderen.

En wat gebeurt er? De macht van Egypte brokkelt af. Israël wordt bevrijd en gaat God dienen in de woestijn, de periode van de eerste liefde. God sluit een verbond bij de Sinaï met dit volk: een intieme en onveranderlijke relatie als basis voor wederzijds handelen; een verbond met ouders en kinderen, ouderen en jongeren; samen worden ze gedoopt als ze door de Rietzee, de Schelfzee gaan, zo zegt 1 Korintiërs 10, geleid door de wolkkolom.

En op het moment dat dit rijk van God echt doorbreekt bij de Rietzee zingen de Israëlieten,

u leest dat in Exodus 15:

- Ik wil zingen voor de Heer,
Zijn macht en majesteit zijn groot!

En vers 18 als samenvatting:

- De HEER is Koning voor eeuwig en altijd.

Datzelfde horen we Israël belijden als ze Kanaän binnentreden, ze in penibele situaties terechtkomen door eigen schuld of door de overmacht van de vijand. En toch: De HEER is Koning. En later als de Geest van God David tot koning bevestigt. Dan breekt Gods rijk, Gods handelen door het handelen van deze koning heen. De vrede van koning David en zijn zoon koning Salomo werden spreekwoordelijk voor de vrede van Gods rijk. Heel wat liederen stammen uit deze periode. Psalm 20: Sommigen vertrouwen op paarden en wagens, wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God.

Gods ingrijpen brengt altijd vrijheid. God waakt over vreemdelingen en steunt wees en weduwe. God geeft structuur aan ons gezinsleven, gemeenschapsleven. Hij geeft poëzie, levensfilosofie en de wonderen van de natuur. Alle reden om te zingen: De HEER is Koning!

Dat werd echter niet altijd zo beleefd. Na koning David en Salomo kwam er een tijd van geloofsafval; mensen vonden andere grootheden belangrijker, die kregen meer tijd en aandacht. Profeten waarschuwden Israël dat het verkeerd zou gaan. En dat ging het ook.

Israël en Juda gingen in ballingschap. Een donkere periode begint. In Psalm 137 geven de Israëlieten uiting aan hun gevoelens: Aan de rivieren van Babel daar zaten wij en treurden. Wij dachten aan Sion. Hun veroveraars vroegen hun de liederen van Sion te zingen, maar hoe konden ze in een vreemd land vreugdeliederen zingen?

En hoe zit het eigenlijk met Gods belofte aan David dat zijn Koningshuis voor altijd zou voortbestaan?

In Psalm 89: 50 klaagt de dichter: Waar is uw liefde van vroeger, Heer, hebt u David geen trouw gezworen?

In deze situatie zagen de profeten dat de doorbraak van Gods rijk in de toekomst veel groter zou zijn dan de eerdere doorbraken.

Gods rijk zou een grotere omvang hebben dan het Midden-Oosten; het zou over de hele aarde heersen en kosmische proporties aannemen en tenslotte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde omvatten.

Onder deze profeten is Jesaja een hele belangrijke. Waarom?

* De HEER Jezus citeert het meest uit deze profetie.

* Jesaja beseft heel sterk dat de toekomst het verleden zou overtreffen.

* Jesaja verkondigde de komst van de Messias, de uitstorting van de Geest, de Vreugdebode met het goede nieuws.

Samengevat is zijn boodschap:
De HEER zal komen!
Gods rijk breekt machtiger door!

In hfdst. 11 profeteert Jesaja over de vrede en de gerechtigheid door de nakomeling van Isaï.

Even de situatie:

Het stuk is geschreven in de tijd dat de Assyriërs het noord-rijk Israël veroverden en alles kort en klein sloegen; 722 voor Chr.

Als houthakkers vellen ze elke boom, de hoge bomen, die veel wind vangen, en de kleine boompjes in hun schaduw. Ook Juda zal er niet aan ontkomen, al zullen er nog 150 jaren overheen gaan.

Jesaja ziet dan een beeld: Uit de stronk van zo'n omgehakte boom groeit een scheutje, het begin van een nieuwe boom. Uit Isaï, de vader van koning David bloeide een machtig geslacht op. Dat gaat weer gebeuren!

En dan voorziet hij de komst van de Heer Jezus Christus. Jezus die vol van de Geest is en de volgelingen, zijn burgers, de Kerk, vult met zijn Geest: 'De Geest van de HEER zal op hem rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, een geest van kennis en eerbied voor de HEER'.

Hij, Jezus, zal eerlijk oordelen, armen helpen, vs.4, gerechtigheid bevorderen.

Het rijk van God breekt dóór in Hem. We zullen daar komende weken verder bij stilstaan.

Jesaja laat dan zien wat de verlossing zal inhouden; die wordt gekenmerkt door vrede, in het Hebreeuws sjaloom: harmonie in de relatie met God, met elkaar, met jezelf en met de natuur.

Wat Jesaja hier tekent is de situatie dat de gevolgen van de zondeval zullen zijn teruggedraaid. Het paradijs is terug op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De stad van God kent een tuin van God, waar dieren onderling en mens en dier in vrede samenleven!

De millenniumdoelen zijn dan meer dan gehaald, het milieu is gered.

Laten we deze heerlijke tekening met elkaar lezen: vs. 6-11.

Hier bidden we om met: Laat uw Koninkrijk, Heer Jezus, komen !

Hierom zijn we kerk: Om deel uit te maken van Gods rijk dat gekomen is, komt en zal komen

Hierom dopen we: Om onze kinderen en onszelf te doordrenken met de Geest van God, de Geest van wijsheid, kracht en kennis voor de HEER.

En dit verwachten we: God werkt deze heerlijke vrede uit in mijn leven, in dat van onze kinderen, in de gemeente, in deze wereld en in de hele kosmos.

Amen.