

Nr. 1017
Zondag 3 mei 2009 - morgendienst
(Maaltijd van Jezus)

Schriftlezing: Maleachi 1:1-5 (NBV).

Lieve gemeente,

We luisteren vanmorgen naar de profetie van Maleachi. Hij schreef het laatste boek van ons Oude Testament, al was hij zich dat vast niet bewust. Wel wist hij van God; Maleachi had Gods stem verstaan. Hij had daarvoor een antenne ontwikkeld, zijn oren waren er voor opengegaan.

Het woord 'profetie' waar het boek mee begint, of 'godsspraak', zoals in de NBG, betekent 'gewicht' of 'zorg'. Dat is: iets belangrijks dat in je leven is gekomen, dat op je hart is gelegd en wat je anderen gaat vertellen.

En hóe was het in zijn leven gekomen?

Vs. 1: De woorden, die de HEER tot Israël gesproken heeft door Maleachi
God de Heer van hemel en aarde sprak ze en maakt duidelijk dat ze bedoeld waren om door te geven aan Gods volk.

Hóe God sprak staat er niet bij. Het kan via een hoorbare stem, een stem in ons innerlijk, een droom als je slaapt, of een visioen als je niet slaapt.

God spreekt nog steeds; via de bijbel heeft Hij de hoofdlijn uitgezet; zijn grote wereld-omvattende en geschiedenis omvattende plan.

In de bijbel staan Gods intenties. Hier in vs. 2: Ik heb jullie lief, zegt de HEER, wijst God een weg tot geluk en geeft Hij in dit boek zijn reglement in dit spel. We zullen er een aantal bekijken in dit boekje.

MAAR, je kunt God niet opsluiten in de bijbel. Zoals de uitvoer van een musical met je klas meer is dan de liedjes die je op papier kopieert; of zoals een brief van je lief nooit je geliefde kan vervangen, zo is de bijbel Gods liefdesbrief aan deze mensheid, aan elk individu, waarachter God zelf staat, de God die naar ons glimlacht, die tot ons spreekt, die ons voorziet van cadeaus, maar ons ook af en toe door elkaar schudt.

En dat laatste is nodig voor ons mensen. We gaan maar zo onze eigen weg...

We vinden het lastig om Gods stem te verstaan of we maken onze eigen spelregels...

Het mag de uitdaging van elke christen zijn om de levendige stem van de levende God te horen én te verstaan.

Binnen dat grote kader, wat je ook Gods verbond kunt noemen, gaat God met ons een relatie aan door de Geest; door het geloof. Daar doelt Jesaja op in hfdst. 53: 1: 'Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?'
Aan wie? En met welk geloofsantwoord?

Laat ik eerst nog een paar strepen zetten onder de entree van het boek. 'Ik heb jullie lief, zegt de HEER'. Mensen beginnen dan meteen met vragen stellen: Waaruit blijkt dat dan? Hoe zit dat dan?

Soms mopperen ze: Je hebt het ook altijd over de liefde van God. Hier zien we, lieve mensen, vóór de komst van Jezus – Gods vleesgeworden liefde – dat de boodschap van God begint met de onvoorwaardelijke bevestiging van God uit: Ik heb jullie lief.

God vraagt niet: Hou je ook een beetje van mij? God bewijst, betuigt zijn liefde: Ik heb jullie lief. Dat mag ons raken!

Lieve mensen, dat is door God op mijn hart gelegd voor jullie: God heeft jullie lief. Het staat er als feit. Liefde in de bijbel heeft altijd iets van een daad in zich, het is nooit platonisch of zoetsappig.

Die daad van liefde in het O.T. is met name de bevrijding van Israël uit Egypte. Israël werd in de Nijl-delta verdrukt, kinderen hun wreed ontnomen, er was voor hen geen toekomst en geen vrijheid om te leven, om God te dienen en om elkaar de nodige zorg en liefde te geven.

God gaat dan in gesprek met de Farao, de heerser, via Mozes, omdat Farao niet in staat was Gods stem te verstaan. Dat werd een moeizaam gesprek met deze dictator, die zo goed alles zelf wist.

God schudt hem en zijn volk tenslotte erg hard door elkaar, voor hij toegeeft en zegt: Jullie zijn vrij! Ga maar!

We lazen over de verderfengel en het bloed van het lam aan de deurposten van de Israëlieten. Zo werkt God aan zijn plan voor zijn volk.

Nog sterker is dat in Jezus, HET LAM van God, dat de zonde der wereld wegdraagt.

Nog sterker zegt God in Hem: Ik heb jullie lief.

Onvoorwaardelijk.

Kijk niet naar jezelf.

Stop met vragen en redeneren.

Je hebt liefde nodig en God geeft je die.

Laat het op je afkomen, accepteer het!

Het stukje brood is een liefdesbriefje van God.

De slok wijn is het reinigingsmiddel van je leven

Door dat heen zegt de HEER God: Ik heb jullie lief.

Het antwoord van geloof mag dan zijn: accepteren, dankjewel zeggen.

Hem danken voor zijn liefde.

Amen.

We vieren samen de maaltijd van Jezus, dat is een maaltijd van liefde.

God, de Vader, noemt ons zijn kinderen, dankzij het offer van zijn Zoon; Hij zet ons apart van deze wereld tot een leven in verbondenheid met Hem. Hij bevestigt telkens zijn liefde en zegt ook vanmorgen: Ik heb jullie lief.

God, de Zoon, stelt de daad van liefde. Zonder het losgeld van zijn leven zouden we nooit in verbondenheid met God, de Vader, kunnen leven. Jezus betaalde voor ons de prijs; Hij is de vleesgeworden liefde. Door van het brood te eten en van de wijn te drinken, proeven we van zijn liefde en spreken we uit de liefde van Jezus Christus te willen kennen.

God, de Geest, doet ons delen in deze onuitsprekelijke liefde. Zelf zullen we nooit kunnen bevatten wat het wil zeggen: God is liefde. Door de Geest wordt deze liefde in ons innerlijke geopenbaard en proeven we ervan.

Door de Geest kunnen we samen de lengte en breedte en hoogte en diepte van deze liefde begrijpen, een begrip die alle kennis van deze wereld te boven gaat.

Amen