

24 dec. 2009, jes. 9: 1-6

Lieve mensen,

In een ver land leefde eens een koning die tegen het einde van zijn leven treurig werd. Kijk, zei hij, nu heb ik in mijn leven alles meegemaakt wat een mens maar kan beleven en van alles gezien en gehoord. Alleen één ding heb ik niet gezien: GOD. Dat zou ik toch nog zo graag willen. Daarom gaf hij bevel aan alle wijze mensen van zijn land om hem God te laten zien. En hij was gewend dat iedereen hem gehoorzaamde. Hij riep al die wijze mensen bijeen, maar ze wisten niet wat ze zeggen moesten.

Toen kwam er een herder uit het veld die het bevel van de koning gehoord had en hij zei: Mag ik uw wens vervullen, majesteit? Goed, zei de koning. De herder bracht hem naar het open veld en wees naar de zon. Kijk in de zon! zei hij. De koning keek omhoog, maar de glans van de zon verblinde hem. Hij sloot meteen zijn ogen en boog het hoofd. Wil je soms dat ik blind word? riep hij. Maar koning, zei de herder, dat is toch maar één ding in het grote heelal, een zwak schijnsel van de heerlijkheid van God, een klein vonkje van zijn eeuwige glans? Hoe wilt u dan met uw zwakke, knipperende ogen God zien? **Zoek hem met andere ogen!**

Wat doet God? vroeg de koning. Goed, zei de herder, ik zal u op die vraag antwoorden. Maar laten we dan eerst onze kleren verwisselen. En de koning legde zijn mantel en zijn kroon af en bekleedde de herder daarmee. Zelf trok hij de oude vuile mantel van de herder aan en deed de herderstas om. De herder ging op de troon zitten, nam de gouden scepter en wees naar beneden waar de koning stond als een arme man. Kijk, zei hij, dat doet God. De één verhoogt Hij, de ander laat hij naar beneden gaan. De koning stond stil en dacht na. Plotseling keek hij op en zei verheugd: Nu begrijp ik iets van God!

We worden, lieve mensen, met Kerst uitgenodigd om met andere ogen te kijken. Dit verhaal van de Russische schrijver Leo Tolstoj laat iets van onszelf zien. De koning had alles gezien, gehad, genoten. Maar echt blij was hij er niet van geworden. Waar was het allemaal goed voor geweest? Wat was de zin ervan? Er ontbrak iets!

Ik kreeg afgelopen week een kaart met een reflectie op de kerstdrukke en de kerstvreugde; december als een maand waarin veel beslissingen vallen...

Heer, geef me kracht voor de december kolder
de ballen en slingers moeten weer van zolder!
't Is nog maar nauwelijks Advent
maar 'k zie overal de nieuwste kerstboom-trend.
O, kon ik het maar overslaan.
Wat moet ik dit jaar eten, Heer?
Wat trek ik dit jaar aan?
Neem ik ree of hazerug, of misschien toch fazant?
Ga ik naar de kerk in zwart of paars
of in romantisch kant?
En wanneer geven we kado's?
Met Kerst? Of toch maar weer met Sint?
En wie nodigt dit jaar tante Toos?
Ze morst zo met het eten; is bijna stekeblind.
Zo'n hele, lange kerstdag, Heer, in vrede met elkaar ...
'k Ben blij dat ik de tweede dag kan rusten,
op de meubelboulevard!
Daar loop ik me dan af te vragen

hoe 't destijds was bij Jozef en zijn vrouw.
Hoe 't ook alweer geschiedde in die dagen
een kribbe met wat stro tegen de kou.
En geen kalkoen speciaal voor hen geslacht
geen duizend lichtjes,
alleen die stille, heilige nacht.
Al hadden ze geen glans en glitter
'k zou met Maria willen ruilen, denk ik bitter.
Want toen de herders vol van vreugde de stal verlieten
kon zij in alle rust van Jezus gaan genieten!!

Met andere ogen kijken....

Iemand die ons daarbij kan helpen is Jesaja; iemand die in heel nauw contact stond met God. God sprak met hem en hij met God.

- Jesaja leefde in een spannende tijd met veel internationale conflicten, waarbij ook zijn eigen volk, Juda, betrokken was.
- Het was een tijd waarin veel mensen met zichzelf in de knoop zaten, in het geestelijk donker. Ze raadpleegden mediums, hadden contact met doden en maakten gebruik van de dienst van demonen. Beangstigend.
- Een tijd waarin de rijken de armen uitbuiten en zich niet om hen bekommerden. Ze hadden gewoon pech gehad. Ieder moest het maar zelf uitzoeken, zo dacht men.

En Jesaja ziet dat veel mensen verlangen naar licht, maar waar vind je dat?
Veel mensen zochten naar rust, maar waar is de sleutel ertoe?
Iemand zei me: ik zou zo graag echt blij willen zijn, maar ik word nergens blij van, hoe leuk het ook is!

Dan zegt Jesaja en dan zegt ons kerst: Kijk eens met andere ogen!
Kijk naar wat God bezig is te doen. God werkt in deze wereld. Niet met harde hand en met geweld. Daar houdt God niet van.
Dat zien we ook niet om ons heen van God, toch?

Jesaja zegt: God werkt via een kind. En dat is exact wat er gebeurt met Kerst.
De koning die het kwaad gaat keren is ... een kind: het onzichtbare kwaad in ons en het zichtbare kwaad om ons heen.

'Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.'

God wil niet dat we terneergedrukt zijn, diep in de sores, worstelend met onszelf, met twijfel, met onzekerheid; dat we boos zijn of hoogmoedig zo van 'ik zoek het zelf wel uit'; dat we egoïstisch zijn: 'ik houd het allemaal voor mijzelf', of verveeld, wat zal ik nu eens doen, nu eens kopen?

God wil niet dat we alleen zijn. Vreugde is ook bij uitstek iets wat ontstaat als we samen zijn, samen dingen doen, samen aan Hem denken.
En dan wordt hier de vreugde bij de oogst genoemd. Je hebt van die afbeeldingen van vroeger, oogsttaferelen van wagens beladen met goudgele korenschoven, met glimmende paarden en blije mensen. Dat is niet nep. Samen de buit binnenhalen. Je kunt dat

vergelijken met een sportteam dat samen de overwinning binnenhaalt. Dat geeft teamvreugde; een gevoel van saamhorigheid dat héél krachtig is.

Jesaja grijpt terug op een eerdere overwinning van Israël op een grote overmacht, op het volk van Midjan. Ze dachten met 10-0 te verliezen, maar het liep anders door ingrijpen van God. God gebruikte toen Gideon om het volk naar de overwinning te leiden.

Jesaja zegt: God staat niet aan de kant van de geweldenaars, de oorlogsmachines en de dictators die anderen de wil opleggen; de mensen die rechten van anderen vertrappen en grenzen overschrijden. 'Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.'

God werkt zo anders. Dat gaat niet met fysieke kracht, meeslepende invloed en bloedstollende schoonheid. **God werkt van binnenuit. God spreekt ons hart aan. God laat ons de dingen anders zien.**

God geeft ons innerlijke redenen om blij te zijn; om ons geliefd te weten. Dat is een blijdschap die alles overtreft. Blijdschap alhoewel je veel tegenslagen ervoer in 2009.

Kijk eens met andere ogen:

'Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.'

Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid.'

Jesaja zegt: 'De Koning komt er aan' en het is **een kind!**

Er is wel gezegd dat Jesaja hier de komst van een kroonprins voorzegd heeft. De koning van die dagen stelde teleur, maar zo zou Jesaja zeggen: er komt een nieuwe, een betere. Het moeilijke aan deze uitleg is dat de koningen van die tijd stuk voor stuk teleurstelden. Ze dachten allemaal aan zichzelf alleen, en niet aan anderen. Was Jesaja dan zo onrealistisch om te zeggen: wacht maar op de nieuwe vorst. Wilde God de mensen met een kluitje het riet insturen? Nee, absoluut niet.

Jesaja spreekt hier van het plan dat God bezig was te ontwikkelen. God stuurt een bericht aan de mensen van toen dat een kind de macht van het kwaad in ons en om ons gaat bestrijden. Dat is ongeloofwaardig voor wie het verwacht van krijgskunst, van politieke sluwheid en van een goed draaiende economie.

Maar wie met andere ogen is gaan kijken die zegt: ja, liefde is een sterke macht. Liefde zal het tenslotte overwinnen. Liefde van God overwint het kwaad in ons en om ons heen.

God zegt hier door Jesaja heen: verwacht het van een bijzonder kind dat geboren wordt vanuit het koningshuis van David; en dat een heel aantal bijzondere kenmerken zal vertonen. Hij is een Wonderbare raadsman, een Goddelijke held, een Eeuwige vader, een Vredevorst.

Hebben de mensen in de tijd van Jesaja dat begrepen? We krijgen hier niet zoveel informatie over. Wel is het ons overgeleverd in een tijd dat men schreef met griffels op klei. Men heeft ervaren: dit is een belangrijk bericht. Dit bewaren we om te zien wanneer het gaat gebeuren. En dit is doorgegeven van vader op zoon; van moeder op dochter.

Totdat in de kerstnacht uit de koninklijke lijn van David een kind geboren wordt die bij volwassenheid blijkt te voldoen aan alle eigenschappen: Jezus Christus. Hij keek met andere ogen en leerde en leert mensen anders kijken. Mensen worden innerlijk veranderd

en genezen; ze worden vervuld van vreugde en gaan God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. Jezus Christus geeft bijzonder goede raad en weerstaat de verleidingen van de boze en zijn machten. Hij straalt vaderlijke zorg en liefde uit en er gaat van Hem zo'n krachtige rust uit. Daar word je een ander mens van!

En dan beginnen mensen te zeggen: hé, daar had Jesaja het eeuwen geleden al over. Die zei namens God dat er een kind geboren zou worden die Koning is. Dat zijn heerschappij groot zal zijn; dat aan zijn vrede geen einde zal komen. Dat hij recht en gerechtigheid zal handhaven van nu tot in eeuwigheid.'

En dat stimuleerde het besef: Dit is echt. Hier is echt iets bijzonders aan de hand. En zo zongen de gelovigen de oude liederen door: De koning komt eraan ... Hij is gekomen, zoals Jesaja voorzei namens God en hij komt ons nabij als we zingend tot God gaan. Hij vult ons hart, onze gedachten.

Zo lezen en lezen we deze stukken uit de bijbel: De koning komt eraan ...

Er is gebeurd wat hier staat. Deze woorden hebben kracht omdat God erachter staat. En als we deze woorden lezen gaan krachten werken in ons leven, gaan luikjes open en beveiligingen worden afgezet. Dan ga ik zeggen: God ik heb u nodig. Ik kan het niet alleen en ik wil het niet alleen. U zond uw zoon Jezus. Hij geeft raad als ik radeloos ben. Hij is krachtig als ik mij zwak voel. Hij geeft rust als ik mij rusteloos voel.

En zo mogen we tot Jezus zeggen: 'U bent de Wonderbare raadsman, de Goddelijke held, de Eeuwige vader, de Vredevorst.' En dat zeggen we ook. Hier geloven we in, voor de volle 100%. Omdat we merken dat dit werkt. Dat hebben de gelovigen voor de geboorte van het Koningskind Jezus ervaren en daarna. Dat hebben de christenen geloofd in de tijd dat Rome werd ingenomen en toen de pest heerste in Europa. Dat geloven de christenen die in Iran in het geheim samenkomen en die samendrommen in Mozambique onder een bladerdak. Dat geloven wij hier in Rotterdam in de tijd van internet-eenzaamheid, multi-verslavingen, kredietcrisis en relatie-problematiek.

Kerst zegt ons: De koning komt er aan....

Jezus is koning en is nu in de hemel. Hij stuurt een rijk aan dat niet te zien is voor mensen met dollartekens in de ogen, of wie vol agressie is en wie vol lust zit. Dat is te zien voor mensen die anders zijn gaan kijken.

God stuurt ons een bericht. Kerst 2009. Mail van God voor jou.

Ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:

God zorgt voor een omkeer in je leven.

Hij maakt een einde aan zinloosheid, hij geeft je leven zin.

Hij maakt een einde aan een leven dat gericht is op zelf-verrijking.

Hij leert ons Samen-te-leven!

Een hart vol zorgen uitgeblust, maakt Hij nieuw en geeft Hij rust!

Jezus heeft de prijs voor ons betaald, de weg is vrij.

Hij kijkt niet om, het verleden is voorbij!

Want wat je tot op heden ook hebt gedaan, zijn Liefde blijft bestaan.

Niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan.

Geef daarom je hart aan God en vier Kerst vanaf nu met een hoofdletter "K":

het feest van Dé Koning!

De Koning komt eraan!

Amen!