

4 april 2010, 1 Johannes 4: 9

We kijken en luisteren naar het filmpje Team Hoyt (Dick en Rick Hoyt); zie <http://www.youtube.com/watch?v=VJMbk9dtpdY> (zonder het laatste stuk)

Lieve mensen,

Tekst: 1 Joh.4:9

Na de eerste marathon die Rick met zijn vader liep, tikte hij op zijn spraakcomputer in: 'papa, wanneer we rennen voel ik mij niet gehandicapt'. Zijn vader liep vele marathons en zijn broer zegt onder woorden: 'Rick gelukkig maken is het geweldigste gevoel in de wereld.'

Op de achtergrond staat moeder Judy. Toen de dokters het echtpaar adviseerden om op jonge leeftijd de baby in een tehuis voor gehandicapten te plaatsen zei ze: 'We zullen onze zoon nooit uit huis plaatsen. We houden van hem. Hij hoort bij ons. We zullen ons inzetten om zijn grootste mogelijkheden te bereiken.'

Team Hoyt is een wereldwijde bron van inspiratie. Een vader die nederig door de ogen van zijn zoon kijkt en zegt: 'Rick is de atleet. Ik leen hem mijn armen en benen.' Een zoon die als grootste wens heeft: 'eens vader in de rolstoel te mogen duwen'. De broer van Rick steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken. Rick studeerde af aan de universiteit. Hij zei: 'Ik kan er nog steeds niet bij dat hij dit kon.'

LIEFDE OVERWINT ELKE BARRIERE. De barrière van pijn, van op het eerste gezicht onmogelijkheden, van zwakheid en gebrek aan kennis over het 'hoe'. Liefde zet aan tot toewijding, tot bijna bovenmenselijke prestaties, tot een intense relatie, tot een verbondenheid van lichamen en zielen die ontroert; harten die samensmelten in een samenzijn en dan ook samendóen.

Er was eens een andere zoon die zag hoezeer deze wereld stuk ging door gebrek aan liefde; hoe mensen elkaar lieten zitten, hoe binnen het huwelijk de liefde verraden werd; in gezinnen de eenheid verbroken. Hoe mensen niet elkaars armen en benen meer waren, maar elkaar de benen braken, de armen verlamden.

Die Zoon zei tot zijn vader: Ik houd zoveel van U. De liefde die ons verbindt doet de zon opgaan, de sterren stralen, het universum bewegen. Wat de aarde nodig heeft is onze goddelijke liefde...

Zoon, zei de Vader, opdat liefde liefde zal zijn moet je je één maken met de mensen, met de schepping; in hun huid kruipen; hun zwakheid overnemen, je toewijden aan de mensen, de liefdeloosheid bestraffen met liefde, het egoïsme weerleggen met onbaatzuchtigheid, het kwade overwinnen met het goede.

Zoon, zei de Vader, Ik zal je dan kwijtraken. En Je bent mijn Eniggeborene. Je gaat je helemaal identificeren met de mensen, hun zonde op je nemen, met die zonde op Je verloren gaan, het kwaad doden. Mijn hart keert Zich in Mij om....

Maar Zoon, Ik heb deze wereld zo lief. GA! Toon de wereld LIEFDE en waar liefde begint... En het hart van de Vader brak.

Een leerling van Jezus, Johannes, zegt: 'God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden'. En deze leerling johannes is erg duidelijk over het motief: 'Hierin is Gods LIEFDE geopenbaard.'

God toont zijn liefde in de natuur:

- De wilgenkatjes die bloeien
- De krokussen is blauw, wit en roze getooid
- De lieveheer-beestjes op de vensterbank.

God schiep ons mensen om liefde te ontvangen en te geven.

Wij mensen zijn enorm aangelegd op de liefde.

Johannes zegt ergens in zijn brief: 'wij (mensen) behoren elkaar lief te hebben'.

Hij bedoelt dan:

- Vissen behoren te zwemmen in het water
- Vogels behoren te vliegen in de lucht
- Ananassen behoren zoet te zijn en citroenen zuur
- Leeuwen behoren te brullen en vlinders behoren hun prachtige Kleuren te tonen.

En mensen?

Mensen behoren lief te hebben en geliefd te worden. Zo heeft God ons geschapen. Zo waren we voordat Adam en Eva besloten niet naar God te luisteren en de draad van de liefde doorknipten.

En om ons weer aan te sluiten op God, de Bron van liefde, kwam Jezus, als mens. En je kunt zijn leven samenvatten met 'liefde in woorden, in daden, liefde in zijn horen en kijken naar mensen...

Daarbij dacht Jezus internationaal en toekomstgericht. Hij startte een beweging van liefde, de kerk. Hij gaf een voorbeeld van enorme toewijding en zorg voor mensen van hoog tot laag, man en vrouw, kind en oudere. Hij streed fervent tegen de macht van liefdeloosheid en kwaadwilligheid, de boze. En Hij overwon door te sterven aan het kruis deze macht door zijn gevende liefde.

Het is dan goede vrijdag, de eerste dag, zaterdag, de tweede dag en op de derde dag, de zondag staat Hij op uit de dood.

God de Vader zegt: 'Zoon, wordt wakker!' En Jezus staat op uit de dood met een geheel vernieuwd lichaam; als Hoofd van de beweging van liefde, de kerk; Hij sprak zijn woord met macht en liefde en Hij spreekt nog steeds...

Zijn volgelingen constateren op die derde dag een leeg graf, terwijl deze goed verzegeld was, met soldaten ervoor op wacht, met een elite uit Jeruzalem die er erg op gebrand was om Jezus in het graf te houden; met volgelingen die totaal gedesillusioneerd waren. Die toen nog niet beseften dat de liefde wint....

Maria is daar een duidelijk voorbeeld van. Maria van Magdala was een diep ongelukkige vrouw, eens bezet door 7 boze – liefdeloze – geesten die haar stuk maakten. Jezus bevrijdde haar van deze duivelse machten en ze wordt één van de

meest toegewijde volgelingen van Jezus. Ze is als één van de eersten bij het graf en ziet de steen voor de ingang weggerold. En...Jezus' lichaam is er niet. Ze begrijpt het niet, net zomin als **de leerlingen** Petrus en Johannes die ons dit vertellen.

Maria blijft hangen bij het graf en is enorm van slag. Ze gaat nog eens het graf binnen en ziet twee engelen zitten bij de plek waar Jezus was neergelegd. Die zeggen: 'Waarom huil je?' Ze zegt: 'Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar naar toe. Ik wil bij Hem zijn. Hij is mijn leven, mijn hoop, mijn zekerheid!' Dan draait ze zich om in de grafopening want daar buiten is iemand. Ze ziet Jezus... nee! Ze ziet Hem niet. En dan dezelfde vraag: 'Waarom huil je?' Het is geen verwijt, maar een vraag vol begrip, vol liefde; niet om oppervlakkig te troosten, maar om de verbondenheid van liefde te herstellen.

Maria denkt dan dat het de tuinman is en vraagt door: 'Weet u waar Jezus is? Ik kan niet zonder zijn liefde, zijn woorden... Ik ben van Hem afhankelijk. Eens was ik **afhankelijk** van de macht van liefdeloosheid, totdat de grote Liefde in mijn leven kwam.

En dan breekt Jezus door: vers 16: 'Jezus zei tegen haar: Maria!' Haar eigen naam. Daar waar ze zit als een ineengedoken vogeltje op zoek naar geliefd worden. Maria!

Ze draait zich om en herkent Jezus en zegt: Rabboeni (dat betekent 'Meester'). Blijdschap vult haar wezen. Liefde haar bestaan. Jezus leeft. Hij is er weer!

En ze is alles gaan begrijpen, steeds meer en steeds intenser: een volgeling van Jezus, wie gelooft in Hem, - helemaal en radicaal – als een wedergeboren mens, die deelt in Zijn liefde, in zijn leven. Door ons geloof in Hem worden de machten van liefdeloosheid om ons en in ons gekruisigd. Door het geloof, zegt Johannes in zijn brief, leven we. Worden we mensen zoals God ons bedoelde, ons maakte: we hebben lief en worden geliefd: door God, door elkaar.

- Binnen de liefdesband van een levenslang huwelijk
- Binnen de liefdesband van het beschermende gezin
- Binnen de liefdesband van de liefhebbende gemeente.

Gemeente, gezin van de liefhebbende God: mijn boodschap op deze Paasmorgen is: DE LIEFDE WINT....

Op de eerste Paasmorgen: Jezus leeft; Jezus toonde zijn krachtige liefde

Op deze Paasmorgen: wie gelooft in Jezus zegt: wat U deed, deed u voor mij: ik geloof. En wie gelooft in Jezus die deelt in zijn boven-natuurlijke kracht van de liefde, want God is liefde....

De liefde wint, ik voel het weer
Dit is een nieuwe dag
Ik weet de weg, verdwaal niet meer
En zie wat ik niet zag.

Verjaagt de angst uit mij
Zij is mijn zonlicht in de nacht
Het donker is voorbij.

De liefde geeft mij zoveel kracht

Geen duizend ketens houden mij
Bij Hem vandaan want ik ben vrij

Ik zie het licht en ik was blind
Dus ik geloof! De liefde wint. Amen.