

Lezen Marcus 8:27 - 9:1

Lieve gemeente,

Marcus 8 markeert een kentering in het optreden van Jezus. Het eerste deel van dat optreden beschrijft de verkondiging van de blijde Boodschap 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws'. In hoofdstuk 8: 31 lezen we: 'Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan'. Jezus maakt zijn volgelingen duidelijk dat Hij als de Mensenzoon, als de Messias 'veel zou moeten lijden'. Tot op dat moment had niemand in Israël bij de Messias aan lijden gedacht. Daar was wel over geschreven in het OT. Jesaja profeteert over een geheimzinnige lijdende dienaar van de Heer, maar die werden niet gelinkt aan de langverwachte Messias. De gedachte alleen al dat de Messias zou lijden was onzinnig; de Messias zou het kwaad en het onrecht verslaan en alles weer goedmaken in de wereld. Hoe kon hij nu het kwaad verslaan door te lijden en te sterven? Dat leek volkomen belachelijk en onmogelijk. Dit is ook best wel een vraag voor ons! Wat betekent de dood van Jezus Christus bij zoveel onrecht in de wereld?

Door het woord **moeten** te gebruiken, maakt Jezus duidelijk dat hij bewust op weg is naar zijn dood en dat hij vrijwillig wil sterven. Dat ergert Petrus enorm. Het is tot daar aan toe dat Jezus zegt: 'er is een kans dat Ik het niet ga redden!' maar nu zegt Hij ook nog: 'Hierom ben Ik gekomen; Ik ben van plan om te sterven!' Dat is zonder visie en vechtlust. Petrus snapt er niets van en begint Jezus fel terecht te wijzen. 'Jezus zo kunnen we niet naar Jeruzalem! Beetje meer pit en power graag!'

Waarom raakt het zo'n gevoelige snaar?

Jezus zei niet dat de Mensenzoon **zou** lijden; hij zei dat Hij **moest** lijden. Het woord moeten beheerst en kleurt de hele zin. **Jezus moet lijden, verworpen worden, gedood en opstaan uit de dood.** Dit is een van de belangrijkste woorden in het verhaal van de wereld. Het is een eng woord. Jezus zegt niet 'Ik zal sterven', maar: 'Ik moet sterven'. Dat is absoluut noodzakelijk. Jezus zegt: de wereld en ook jouw leven kunnen alleen vernieuwd worden als ik sterf.

Waarom?

Dat heeft alles met liefde te maken, zoals Johannes dat uitlegt in hoofdstuk 3:16.

Ik las een uiteenzetting over liefde. Iemand zei: alle mensen kennen het verschil tussen valse en echte liefde, gespeelde en gemeende liefde. Het verschil is dit: bij valse liefde gebruik je de ander voor je eigen geluk. Je liefde is voorwaardelijk: je geeft haar alleen als de ander jou zekerheid geeft en jouw verlangens vervult. Deze liefde is niet kwetsbaar: je houdt slagen om de arm, zodat je verlies kunt nemen als dat nodig is. Bij ware liefde geef je jezelf en gebruik je jezelf voor het geluk van de ander, omdat je pas echt blij bent als de ander blij is. Deze liefde is kwetsbaar: je schenkt alles, houdt niets achter en geeft alles weg.

Naar deze liefde zijn we op zoek, soms wanhopig op zoek. Maar eigenlijk is niemand volmaakt in staat om ware liefde te geven. Ga maar bij jezelf na. We verbruiken liefde sneller dan een raket zijn brandstof. We hebben zo weer liefde nodig. En dat betekent dat er een berekenende kant aan onze relaties zit. We zijn op zoek naar mensen die ons met hun liefde zekerheid geven. We investeren onze liefde alleen als we weten dat we er iets voor terugkrijgen. We hebben lief als we er wat voor terugkrijgen.

Dus: we zijn allemaal op zoek naar liefde en we zijn niet in staat om die volmaakt te geven.

En: we hebben iemand nodig die ons liefheeft en die ons zelf niet nodig heeft. Iemand die ons onvoorwaardelijk, kwetsbaar liefheeft. Iemand die ons alleen om onszelf liefheeft, waardoor we ons gewaardeerd weten en geliefd, wellicht zó dat we misschien zelf ook op die manier gaan liefhebben.

Wie kan dat? JEZUS! Daarom zegt Jezus: Ik moet lijden, sterven en opstaan ... met het oog op **deze liefde**. Ik laat zien hoe kwetsbaar echte liefde is.

Zijn liefde is volmaakte liefde. Die kunnen we ontvangen op elk moment van de dag. En als je dit begrijpt en die liefde ontvangt, zal het gespeelde van je eigen liefde verdwijnen en krijgt je geduld en zekerheid om er voor anderen te zijn.

Er zit nog iets in dit woord dat Jezus moet lijden. Dat heeft alles met vergeving te maken.

- Als ik een deuk rijdt in een geparkeerde auto van een ander, dan is de schade voor mijn rekening. Ander voorbeeld:
- Als iemand je berooft van een kans, je berooft van geluk, een goede reputatie of van iets dat niet meer terugkomt, dan is een recht geschonden. Dit voelt aan als een verplichting. Je kunt deze persoon dan laten betalen: je probeert zijn kansen te frustreren of haar goede reputatie kapot te maken. Maar dat

brengt een groot probleem met zich mee: als je zorgt dat de ander de schuld betaalt, dat je de ander laat lijden om wat jou is aangedaan, word je net als hij of zij. Je wordt harder, kouder; je wordt net als de dader. Het kwaad wint.

Het alternatief is vergeven. Maar echte vergeving is niet gemakkelijk. Als je graag wraak wil nemen, maar je laat dat achterwege in een poging om te vergeven, dan doet dat pijn. Als je ervan afziet, als je vergeeft, dan is dat een kwelling. Waarom? In plaats van een ander te laten lijden, neem je zelf de prijs voor je rekening. Je probeert je eigen goede reputatie niet terug te krijgen door de reputatie van een ander naar beneden te halen. Je vergeeft en dat brengt kosten met zich mee.

En alleen als het zo gaat is er een kans dat de fout goed gemaakt wordt. Als we anderen confronteren met wat zij fout hebben gedaan vanuit gevoelens van wraak, dan luisteren ze waarschijnlijk niet eens naar je. Ieder voelt het haarscherp aan of je op zoek bent naar recht en herstel of naar revanche en vergelding. Vergeving doorbreekt de vicieuze cirkel van vergelding.

Als wij beseffen dat vergeving altijd lijden met zich meebrengt voor degene die vergeeft en dat fouten alleen goedge maakt en rechtgezet kunnen worden door de prijs van lijden te betalen, dan hoeft het ons niet te verbazen dat God zegt: 'De enige manier waarop ik de zonden van de mensheid kan vergeven, is door lijden - of jij moet de straf voor de zonde betalen, of Ik doe het.' Zonde brengt altijd straf met zich mee. Schuld kan alleen ongedaan gemaakt worden als er iemand is die betaalt. De enige manier waarop God ons kan vergeven zonder ons te veroordelen, is door aan het kruis te gaan en alles voor eigen rekening te nemen. Jezus zegt: 'Ik **moet** lijden'. Hij betaalt de prijs voor vergeving.

En dat doet Jezus op een wereldomvattende schaal. Een leven dat gegeven of genomen wordt, is de hoogste gave of prijs die betaald kan worden in deze wereld. Jezus ging hiervoor. Hij won door te verliezen. Stierf voor onze zonde en bewerkte vergeving door de macht der liefde.

Dat vieren we in deze dienst, in het bijzonder door de tekenen van brood en wijn te gebruiken en te denken aan dit machtige werk van vergeving. Een machtig werk van liefde. Machtig om daarvan te genieten!

Amen

