

Wij geloven dat God werkt

in de Samenwerkingsgemeente
Rotterdam-Alexander



Wie zijn we en wat verlangen we?

We zijn een geloofsgemeenschap gericht op God, elkaar en mensen om ons heen.

De samenwerkingsgemeente is een geloofsgemeenschap. Wat ons vooral verbindt zijn geen familiebanden of economische belangen, maar ons geloof in God. Hij mag ons leven beïnvloeden meer dan alle andere zaken, relaties of doelen in ons leven.

Wat is ons verlangen en hoe zien we onszelf?

We zien onszelf in relatie tot God, elkaar en anderen en wel richting:



De SGA is een gemeente waar we God ontmoeten, waar we groeien in een persoonlijke relatie met Hem en waar we leven uit de genade van Jezus Christus.

Het is ons verlangen dat de gemeente een veilig thuis is waar wij oog hebben voor elkaar en waar we samen groeien in geloofskennis en in relatie tot elkaar.

Wij genieten van onze relatie met God. Dit dragen wij persoonlijk uit in ons dagelijks leven en laten we als gemeente met hart en handen zien in de Alexanderpolder.

We willen **Gods koninkrijk** zichtbaar maken op de plek waar we wonen en kerken. We werken in onze gemeente samen als leden van de Nederlands Gereformeerde en Christelijke Gereformeerde kerken. Ook is er sprake van samenwerking met de Ichthusgemeente (GKv). Die samenwerking willen we intensiveren. We herkennen ons in de samenvatting van ons geloof, zoals in de bijlage verwoord, en willen dit belijden en beleven.

Hoe zijn we?

Een gemeente van Jezus Christus die bemoedigt en uitdaagt.

1 We delen uit wat we van God ontvangen. Daarom willen we ons elke dag opnieuw laten vullen door de heilige Geest. Ook willen we luisteren naar wat God ons zegt. Door God te aanbidden, door onderwijs uit de bijbel en door gebed verdiepen we onze relatie met God. We zijn meer gericht op relaties dan op activiteiten.

We willen blokkades wegnemen die de geestelijke ontwikkeling in de weg staan. Ook willen we lauwheid in het geloof niet aanvaarden als een kleurloze geestelijke houding.

2 Wat is onze missie? Waar zetten we ons voor in? **We willen een gemeenschap zijn met mensen die een gezonde relatie met God hebben.** We willen aanspreekbaar zijn op essentiële onderdelen die ons tot gemeente doen zijn zoals de zondagse kerkdienst, onze pastorale kring, een financiële bijdrage naar draagkracht en een gavengerichte taak.



*We kunnen daarbij de vergelijking maken met hoe we fysiek functioneren t.o.v. ons geestelijk functioneren. Hoe? **We halen adem** (bidden), **zijn gevoelig** (we hebben compassie), **groeien** (ook geestelijk), **planten voort** (we geven geestelijk leven door), **scheiden uit** (we ontvangen vergeving), **voeden ons** (met Gods Woord), **bewegen** (geloofsontwikkeling) en **denken na** (handelen met wijsheid). Met elkaar vormen we een eenheid, zoals het lichaam één geheel is. Jezus daagt ons uit om maximaal te investeren in hemelse rijkdom. Waar individuele overtuigingen botsen met het gemeenschappelijke belang zal niet automatisch het eerste voorrang krijgen.*

3 We vormen een **liefdevolle geloofsgemeenschap** waarbinnen we het verlangen stimuleren dat gemeenteleden elkaar zoveel mogelijk kennen en waarderen. We willen in alle kwetsbaarheid pastorale zorg geven en ontvangen en in die ontmoeting God erbij vragen. De gemeente is een plaats voor troost, waar je met je verdriet en gebrokenheid er mag zijn. Dit begint o.a. in de kringen, een veilige plek waar het normaal is hulp te vragen.

In het bijzonder willen we aandacht geven aan de jong volwassenen, ouderen en nieuwe leden in onze gemeente. Deze groepen krijgen een extra vorm van begeleiding. We willen dat elk gemeentelid gekend is en pastorale zorg ontvangt via de kringen, het wijkwerk of het jeugdwerk.

4 De kerk is **een gemeenschap van gelovigen** die zich door de liefde van God in Jezus Christus verlost weten. God nodigt ons uit om mee te bouwen aan zijn Rijk met hart en handen door het evangelie uit te stralen. Met de volgende drieslag willen we dat concretiseren:

- We heten mensen welkom in onze gemeenschap en laten ze genieten van onze gastvrijheid, belangstelling, hulp en gebed.
- We brengen mensen in aanraking met Jezus, zodat hun geloof kan groeien en ze hun identiteit in Christus vinden.
- We moedigen mensen aan om als leerling van Jezus te gaan leven en dat uit te gaan stralen.

Wat willen we?

Vanuit de genoemde visie en missie een aantal doelen behalen:

- 1** We willen in de gemeente meer een **cultuur van discipelschap** door mensen uit te nodigen in ons leven.
Dat kan in de kerkdiensten door de prediking, door geloofsgetuigenissen. Dat kan door het opzetten van projecten waarbij er verbindingen zijn tussen zondagse diensten en de kringen. Dat kan door volwassen gelovigen te koppelen aan nieuwkomers en jongeren en door wie geestelijke of diaconale zorg wil geven te koppelen aan wie die zorg nodig heeft. Nauw hiermee verbonden is een cultuur van gebed. Deze visie wordt niet het eigendom van de gemeente en de 'agenda' van de leden door menselijke slimheid en inzet, maar door Gods liefde en genade. Aanhoudend bidden, de connectie met God zoeken, is er de bepalende factor van.
- 2** We willen werken aan de **eenheid** in onze gemeente. We zien een grote diversiteit b.v. in sociale status: van wetenschapper tot bijstandsmoeder; in geloofsbeleving: van klassiek gereformeerd tot vol-evangelisch; in veranderingsbereidheid: van conservatief tot vernieuwingsgezind; in spiritualiteit: van intensiever gaan leven met de Heer Jezus tot bezig zijn af te dwalen van de goede Herder. Het is nodig om hierover bewustzijn te scheppen en als gemeente te zoeken naar dat wat ons verbindt in visie, missie en doelen. Hier kunnen we in gesprekken op teruggevallen en het mag leidend zijn voor onze activiteiten. Dit geloof dat God in onze gemeente werkt, zal het onderlinge vertrouwen versterken en ons stimuleren te investeren in elkaars leven.
- 3** We willen het **percentage** gemeenteleden dat deelneemt aan een **kring** in 5 jaar laten toenemen van 60 naar 80%. We willen de kringen meer aan hun doelen laten beantwoorden: ontmoeting, bijbelstudie die het leven vormt, pastorale zorg voor iedereen en een trainingsplek voor toekomstige leiders. We willen adequate toerusting geven aan kringleiders, wijkteamleden JPA's en andere uitvoerders van het beleid van de kerkenraad.
- 4** Als gemeente is het ons verlangen dat **jongeren** Jezus leren kennen, groeien in geloof en als volgelinge herkend worden. We ruimen voor jongeren een belangrijke plek in in onze diensten, waarbij we willen aansluiten op de belevingswereld van de jongeren. We willen dat het grootste deel van de jeugd zich actief verbonden weet met God en onze gemeente. In de zondagse diensten willen we tot uitdrukking brengen dat volwassenen en leiders in de gemeente en ouders thuis een belangrijke voorbeeldfunctie hebben en bereid zijn tot uitleg en hulp.



- 5** We willen in onze **omgeving herkend worden als volgelingen van Jezus Christus** in woorden en daden en niet-gelovigen bereiken. Belangrijk werk wordt hierin al gedaan door Open Arms, dat uit de SGA voort komt. We willen de gemeente stimuleren tot inzet van de leden bij dit soort activiteiten. We willen daarbij bouwen aan relaties, dus investeren op de lange termijn.

Lees verder op p. 4

- 6 De druk op huwelijken neemt toe. We zijn minder trouw in vriendschappen, verbanden en contacten. **Het is nodig om het thema relaties geregeld aan de orde te laten komen** in de jaarplanning van de gemeente. Daarbij maken we gebruik van de inzet en expertise van de groep huwelijkspastores. We stimuleren preventieve aandacht voor het bouwen aan een gezond huwelijk en voor een goede huwelijksvoorbereiding.



Bijlage

De basis voor ons geloof

Onze gemeente wil in de traditie van de reformatie staan (met de algemene en Nederlandse geloofsbelijdenissen) en herkent zich in de samenvatting van het bijbelse geloof zoals die te vinden is in de grondslag van de Evangelische Alliantie (zie www.ea.nl).

“Wij geloven:

- a. de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
- b. de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
- c. onze Heer Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, zijn zondeloos leven, zijn goddelijke wonderen, zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart zijn werk als Middelaar en zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
- d. de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
- e. de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en verzoening;
- f. de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken, maar door geloof in Hem;
- g. de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen, die verloren gaan, ten oordeel;
- h. het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Heer Jezus Christus;
- i. het priesterschap van alle gelovigen, die tezamen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de gehele wereld te verkondigen.”